



HEERLIJK WONEN
IN EEN
NATUURLIJKE
OMGEVING

Op de koffie bij.....

Loek Wassen
Brugstraat 11

augustus 2016

door: Charles Manders

Op één van de zeldzame zonnige dagen van deze zomer spreek ik met Loek Wassen -69 jaar jong- af bij de "Orvelte Poort" waar Loek vaak te vinden is. Hetzij voor het bijhouden van de tuin en de directe omgeving van het Ottenshoes en het informatiegebouw van de "Orvelte Poort", ofwel voor zijn tentoonstelling van bijenhouderijproducten of zomaar voor een praatje en een bakkie.



Geboren als Beilenaar ging Loek na zijn schoolperiode als lasser aan de slag in Rotterdam. Na enige tijd keerde hij terug in Drenthe om in Coevorden te gaan werken en vervolgens vond hij werk in Beilen bij een constructiebedrijf. Daarna volgde Duitsland maar toen hij te ver Duitsland in moest hield hij daar mee op. Inmiddels had hij Hillie gevonden, ze trouwden en gingen in Westerbork wonen.

Als werkloze hobbyfotograaf en amateurarcheoloog toog hij begin jaren zeventig naar Orvelte om foto's te maken van allerlei objecten. Toen iemand van de stichting Orvelte hem dagenlang met zijn fototoestel in de weer zag vroeg die aan Loek of hij misschien voor een krant werkte. Toen Loek vertelde dat dit allemaal in de hobbysfeer gebeurde raakten ze verder aan de praat en vroeg de man of Loek niet voor de Stichting wilde gaan werken. Dat gebeurde uiteindelijk voor een periode van twaalf jaar. Hij had in die tijd een bijtentoonstelling in het Tolhuis waar de Opa van Hillie de laatste tolmeester was. Tevens had hij daar een kantoortje van waaruit hij educatieve programma's maakte en -min of meer door toeval- een serie school-TV-programma's ("Mensen eten van het land").



HEERLIJK WONEN
IN EEN
NATUURLIJKE
OMGEVING

Orveltejournaal

Loek woont al vanaf 1982 in Orvelte samen met Hillie en ook hun kinderen Cristine en Jarno zijn hier opgegroeid maar inmiddels al lang het huis uit. Hoewel, zoon Jarno woont samen met zijn vrouw Sarah en hun twee kinderen sinds kort weer thuis. Jarno en de kinderen hebben een Nederlands paspoort maar Sarah is Amerikaanse en krijgt ondanks dat ze al elf jaar getrouwd zijn geen verblijfsvergunning omdat Jarno op dit moment geen vast werk heeft.

Na de Orvelteperiode ging hij aan de slag bij de Gemeente Assen als gemeentevoorlichter en na zeven jaar werd hij arrestantenwacht bij de politie. In 2008 sloeg het noodlot toe in de vorm van lymfeklierkanker. Na een chemokuur werd hij gelukkig genezen verklaard.

Een jaar later legde hij zijn werk neer en ging genieten van zijn hobby's. De bijen, zijn passie, doen het echter slecht. Er is de afgelopen winter een ziekte in gekomen en zo is hij vier van de zeven bijenvolken kwijt geraakt. Gelukkig heeft hij nog genoeg andere zaken die hem van de straat houden. Zo is hij rondom het Ottenshoes het erf weer aan het inrichten zoals een boeren erf er vroeger uit zag: een moestuin omgeven door een meidoornhaag, een aardappelkelder, een echt houten huusie en op de planning staat nog een waterput. Daarnaast is hij nog gids in Orvelte en manusje-van-alles voor de "Orvelte Poort".

Kortom een man van vele ambachten, hobby's en interesses waarvoor een ochtend veel te kort is om alles te weten te komen.